

ONZE BELANGRIJKE BOEKEN

Op vrijdag 3 april, net vóór het Paasverlof, kwamen we met z'n allen samen tijdens de lessen Levensbeschouwing, in het kader van het schoolproject rond boeken.

Welke boeken zijn in onze levensbeschouwing belangrijk?

We trokken naar de computerklas want daar is er ruimte genoeg voor iedereen!

De kinderen van het 3^{de} en het 4^{de} leerjaar staken van wal met een fragment van Karrewiet rond het thema van Heilige boeken.

Daarna vertelde meester Emad ons over de Koran, het heilige boek van de moslims en Aymane mocht zelfs een stukje voor ons voorlezen!

Het ging over Youssef en zijn broers, een verhaal dat juf Myriam nadien ook uit de kinderbijbel vertelde waar hij als de profeet Jozef bekend staat.

Een beetje later was het de beurt aan het 1^{ste} en het 2^{de} leerjaar.

Juf Joy vertelde een fijn verhaal over de beer Knubbe die zich afvraagt waar zijn andere vriendjes naartoe gaan als hij zedenleer heeft.

Juf Myriam vertelde toen het verhaal van de ark van Noach, een bekend verhaal waar heel veel dieren in voor komen en de regenboog op het einde, als teken van Gods verbond met de mensen.

Tenslotte was het de beurt aan het 5^{de} en het 6^{de} leerjaar om uit te wisselen. Deze leerlingen hadden vooraf al wat vragen opgesteld naar de andere levensbeschouwingen toe, het werd een interessant gesprek!

Juf Adela van orthodoxe godsdienst las een stukje uit het Nieuwe Testament voor, dat is het tweede deel van de Bijbel, waarin Jezus ons vertelt wat we moeten doen om goede mensen te zijn.

Samengevat: het was een heel boeiende kennismaking met elkaars belangrijke boeken en omdat de tijd zo snel om was, smaakte het naar meer ...

Wat ons betreft: voor herhaling vatbaar!